

April



Dagmar de Groot



Lid van de maand

Geboren in Haarlem, 24 jaar,
studeert Strafrecht.

Wat is jouw motto?

“Een dag niet lekker gegeten is een dag niet geleefd! Ik hou namelijk heel erg van eten! Haha.”

Waar ben je het meest trots op?

“Mijn bachelor! Dat ik die behaalde is toch wel echt een mijlpaal.”

Waarom ben je lid geworden van SOS Leiden?

“Zodat ik mijn medestudenten beter kon leren kennen! En ook om op een andere manier, dan alleen via de colleges, kennis te maken met het strafrecht.”



Dagmar de Groot

Lid van de maand – April

Hoi Dagmar! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij?

“Hoi! Ik ben Dagmar de Groot en ik ben vierentwintig jaar. Ik heb twee zusjes, Inez en Julia. Ik ben geboren en getogen in Haarlem. Halverwege mijn eerste studiejaar ben ik naar Leiden verhuisd. Ik woon vlak om de hoek bij het KOG, met drie vriendinnen.

Ik hou enorm van koken en uiteten gaan, en

eigenlijk alles wat met eten te maken heeft, haha.

Verder ben ik gedreven, en stop ik veel tijd in mijn studie. Het strafrecht interesseert mij heel erg, dus ik vind het meestal niet erg om in mijn vrije tijd daar ook aan te zitten. In mijn vrije tijd kijk ik dan ook veel strafrecht gerelateerde documentaires.

Wat ik de laatste tijd ook weer steeds meer doe in mijn vrije tijd, is lezen. Vroeger was dat echt een hobby van me, ik verslond

elk boek. Tijdens de bachelor was dit een beetje weggezakt, maar de laatste tijd kan ik weer enorm genieten van een lekker vrijetijdsboek.

Daarnaast ga ik in mijn vrije tijd ook graag naar de sportschool.

Vanaf mei ga ik vier maanden stage lopen bij *Cleerdin & Hamer Advocaten*. Daar heb ik enorm veel zin in!”

“Een dag niet lekker gegeten is een dag niet geleefd!”

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? – “Psychologie. Dat is denk ik ook deels de reden dat ik voor het strafrecht heb gekozen. De menselijke kant van het strafrecht, het gedrag van de mens, vind ik erg interessant.”

Wat wilde je “later” worden toen je klein was? – “Schrijfster of actrice. Vroeger schreef ik veel verhaaltjes. Ik heb ook nog een boekje dat ik met een vriendinnetje heb gemaakt. Ik schreef daar dan het verhaal in en zij maakte de illustraties erbij. Heel grappig om terug te zien nu. Daarnaast heb ik ook toneel gespeeld en in musicals, dus actrice leek mij vroeger ook echt een droombaan.”

Wat is jouw *guilty pleasure*? – “Dat is dan toch wel *Temptation Island*.”

Waar zie jij jezelf over 10 jaar? – “Bij deze vraag krijg ik niet gelijk een bepaalde baan in mijn hoofd. Ik vind het vooral belangrijk dat het een baan is waarbij ik met plezier naar mijn werk ga en ik er aan het eind van de dag voldoening uit heb gehaald. Maar wat dat dan wordt, dat weet ik nu nog niet. Daarnaast gewoon lekker huisje, boompje, beestje. Haha.”

Wat zou niemand van jou verwachten? – “Dat ik heb gevoetbald. Veel mensen denken eerder dat ik heb gehockeyd. Maar ik woonde heel dicht bij een voetbalclub en op de basisschool werd er bij mij altijd al veel gevoetbald. Dat vond ik altijd heel leuk, dus op gegeven moment ben ik op voetbal gegaan! Daarnaast hou ik ook van voetbal kijken op tv, en dan vooral als Ajax speelt!”

Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “De niet belangrijke keuzes in je leven kan je best met je verstand maken, maar bij een belangrijke keuze: kies iets waar jij je goed bij voelt!”



“Kies iets waar jij je goed bij voelt!”

Dagmar de Groot

