

Februari



Julie Cornelius

Lid van de maand



Julie, 22 jaar, studeert Rechtsgeleerdheid.

Hoi Julie! Vertel eens kort iets over jezelf. Wie ben jij?

“Hoi! Ik ben Julie Cornelius en ik ben tweeëntwintig jaar. Ik ben geboren in Haarlem en opgegroeid in Nieuw-Vennep.

In 4VWO begon met het vak Maatschappijleer mijn interesse in het recht te komen. Voor die tijd had ik vooral interesse in meer creatieve beroepen. Toen ik de studies criminologie en rechten had ontdekt, wist ik dat ik dit wilde studeren. Ik ging naar verschillende

voorlichtingen en hoe meer ik erover leerde, hoe leuker ik het vond.

Naast het strafrecht heb ik interesse in mode, duurzaamheid en reizen. Tegenwoordig zijn er meer duurzame merken en lijnen. Vroeger kocht ik vaak nieuwe kleding, maar sinds ik milieubewuster ben geworden denk ik beter na over wat ik koop en wat ik doe. Alles heeft een impact, daar denk ik veel over na. Ik ben blij dat er tegenwoordig meer aandacht voor

duurzaamheid is. Die interesse voor duurzaamheid beïnvloedt ook mijn reisjes. Ik reis namelijk het meest binnen Europa en kies liever voor kortere vluchten of een reis met de trein. Het leuke aan reizen vind ik dat je steeds andere dingen te zien krijgt. Een nieuwe omgeving zorgt voor nieuwe indrukken en inspiratie. Ik denk dat het belangrijk is om andere culturen te zien en er tussenuit te zijn, uit de dagelijkse sleur. In mijn dagelijkse leven studeer ik en ben ik bezig

met de studiereiscommissie van SOS. Ik houd van leuke dingen doen met mijn vrienden, familie en vriend. Met studeren of werk heb ik wel structuur, maar in mijn vrije tijd kijk ik het per dag aan. Ik ben namelijk niet iemand die iedere week hetzelfde wil doen. Ik zit momenteel in mijn derde bachelorjaar. Volgend jaar zal ik nog wat vakken af gaan ronden en zou dan ook graag in het buitenland studeren. Daarna wil ik aan de master strafrecht beginnen!”



Julie Cornelius

Lid van de maand – februari

“Petit à petit, l’oiseau fait son nid. Beetje bij beetje bouwt de vogel zijn nestje.”

Wat zou je gaan studeren als je niet voor Rechten was gegaan? - “Ik was anders criminologie gaan studeren. Op de Erasmus Universiteit was ik al aangenomen voor criminologie, maar ik heb me op het laatste moment uitgeschreven om rechten te doen in Leiden. Als ik niet een universitaire studie was gaan doen, was ik graag de mode in gegaan. Of interieurdesign, dat heb ik altijd al leuk gevonden.”

Wat wilde je later worden toen je klein was? - “Schrijfster of architect; meer creatieve beroepen. Ik vond het altijd leuk om te schrijven en te tekenen. Met mijn oma maakte ik altijd boekjes met verhaaltjes erin. Daarnaast had ik al altijd al interesse in design. Vroeger zag mijn interesse vooral op gebouwen en huizen en dat is later uitgebreid naar mode en interieur. Vervolgens kwam rechten voorbij in 4VWO met maatschappijleer.”

Wat is jouw motto? - “Aan een muur heb ik een soort schilderijtje hangen waarop staat petit à petit, l’oiseau fait son nid. Het betekent ‘beetje bij beetje bouwt de vogel zijn nestje’. Dit vind ik een mooie quote omdat het me er aan herinnert dat je niet meteen een eindresultaat hebt, maar dat je ergens naartoe werkt. Zo is het ook op de universiteit, het is een leerproces. Dit kan ik nu wel waarderen, je kan ergens naartoe werken als je er tijd en moeite insteekt.”

Waar ben je het meest trots op? - “Ik zeg niet snel dat ik ergens trots op ben, maar zeg liever dat ik blij en dankbaar ben. Als ik vijf jaar geleden had geweten dat ik nu hier zou zijn in mijn leven, dan zou ik daar wel voor tekenen. Ik ben blij dat ik op de universiteit studeer, ik heb mijn propedeuse gehaald en ik zit in een leuke commissie, de reiscommissie van SOS. Het zijn wel normale dingen, dus ik ben er eerder blij mee dan dat ik er echt trots op ben.”

Wat zou niemand van jou verwachten? – “Een algemeen beeld over juristen is dat ze slecht zijn met grafieken en formules, maar ik vind wiskunde juist wel leuk. Ik geef ook al een tijdje bijles in economie en wiskunde. In de studie mis ik het wiskunde wel een beetje. Het vak rechtseconomie vond ik daarom echt leuk.”

Waar zie jij jezelf over 5 en over 10 jaar? - “Over vijf jaar hoop ik een leuke baan te hebben op een klein juridisch kantoor en samen te wonen met mijn vriend. Ik weet nog niet zeker of ik advocaat wil worden, maar als ik dat uiteindelijk wil dan lijkt mij een klein kantoor wel fijn. Over tien jaar zou ik nog niet weten. Dat hangt af van of ik in de advocatuur werkzaam wil zijn. Daar zal ik me nog verder voor moeten verdiepen. Ik hoop door middel van SOS meer kennis te maken met de strafrechtspraktijk. Naast het strafrecht lijkt het me leuk om bij een bedrijf werkzaam te zijn als bedrijfsjurist. Op die manier zou ik mijn passie voor mode en het recht kunnen combineren.”

Waarom ben je lid geworden van SOS? - “Door de studiereis van vorig jaar. Ik zag een poster in het Kamerlingh Onnes Gebouw over een studiereis naar Berlijn. Ik had nog nooit van SOS gehoord. Een vriendin van mij was gelijk enthousiast en vroeg mij of ik samen met haar op studiereis wilde gaan. Het kostte maar €250,- dus we hadden al snel besloten mee te gaan. Voor de reis had ik al affiniteit met het strafrecht, dus de strafrechtelijke activiteiten spraken mij aan. Ik ben erg blij dat ik SOS heb ontdekt.”

Wat is jouw guilty pleasure? - “De serie Gossip Girl en vegetarische frikandelbroodjes, van de vegetarische slager! Er zit een heel lekker sausje bij. Ik zou ze zeker aanraden.”

Wil je nog iets meegeven aan je medestudenten? – “Ga op studiereis van SOS! De reis is een gave ervaring en het is ook nog eens studie gerelateerd. Je maakt op een bijzondere manier kennis met het strafrecht in het buitenland. Ik heb nog steeds een heel leuk groepje overgehouden aan de reis van vorig jaar. Zo nu en dan spreek ik daar nog mee af. Ik kijk nu al uit naar de studiereis van 2020!”



“Ik ben erg blij dat ik SOS heb ontdekt.”

Julie Cornelius

